



ATHEÏSME ALS BASIS VOOR DE MORAAAL

De Westerse wereld of ten minste een deel ervan zou zich bevrijd hebben van irrationele, vooral religieuze dogma's door vrij denken en wetenschappelijke ontwikkeling. Is het geen tijd om de wereld ook te bevrijden van de claim van religies op de moraal ?

Maar wat is de boodschap van het atheïsme?

Dirk Verhofstadt biedt een antwoord: atheïsme als basis voor de moraal biedt hoogstaander regels dan de godsdienstige teksten en regels en is tevens een oproep voor een nieuwe Verlichting.

Dirk Verhofstadt is doctor in de moraalwetenschappen, professor media en ethiek aan de Universiteit Gent en auteur van verschillende boeken.



Lezing door Dirk Verhofstadt
Donderdag 22 oktober 2015 om 20 u 00
Netwerk, Houtkaai te Aalst

Een organisatie van **Humanistische Vrijzinnige Vereniging -
Humanistisch Verbond afdeling Aalst.**

Deelname in de onkosten: 2 euro (kansspas: 1 euro)



H.V.V.-H.V. afdeling Aalst